

Indianenrivieren bij Chesapeake Bay

Maar liefst 50 rivieren komen uit in de enorme baai aan de oostkust van Amerika, Chesapeake Bay. Voor de twee kinderen aan boord van de *Brandaan* is het een ideaal zeilgebied. Plat water, weinig wind en bijna elke dag een nieuwe ankerplaats tussen het groen op rivieren met oude Indianennamen als Choptank, Susquehanna, Potomac, Patuxant, Poquoson, Piankatank en Great Wicomico River.

TWEE JAAR IN 13 MAANDEN

Het standaard Rondje Atlantic lijkt uit de gratie. Steeds meer vertrekkers plannen een uitgebreider Rondje. De reis naar de Carieb gaat niet meer vanzelfsprekend van de Canarische Eilanden rechtstreeks naar Barbados of St. Lucia. Vaker wordt er eerst een stop gemaakt in Brazilië of Suriname. En de terugweg gaat niet meer altijd van Sint Maarten naar de Azoren. Een stuk Amerikaanse oostkust past bij hedendaagse plannenmakers prima in de route huiswaart. Zo'n groot rondje kost natuurlijk meer tijd en een jaar is meestal niet voldoende.

EXTENDED RONDJE

Toine en Mira Straathof lukt het wel om de gebruikelijke route fors uit te breiden en toch binnen 13 maanden weer thuis te zijn. Op weg naar het Caribisch gebied doen ze met hun Hallberg Rassy 40 *Brandaan* eerst Gambia en Suriname aan. Toine: "Wij kunnen zonder stress zo'n 'extended' rondje doen, omdat we ervoor hebben gekozen minder tijd in de Carieb te besteden. We vinden het hier erg druk en hebben er bovendien al een paar keer gecharterd. Onze planning loopt soepel, omdat we het ook geen probleem vinden om langere stukken te zeilen met nachten erbij. Daarnaast houdt onze Hallberg Rassy 40 het echt prima; een voorwaarde voor zoveel stukken varen is een boot die geen mankementen vertoont."



foto's: © Bemanning Job



ENORME TEGENSTELLINGEN

De *Brandaan* vliegt door de Carieb, maar doet wel de Dominicaanse Republiek en Cuba aan, landen die veel zeilers overslaan. Mira bevalt het reizen op deze manier goed: "In elk gebied blijven we zo'n twee weken, wat eigenlijk prima is om een streek te verkennen. Deze reis is een fantastische ervaring, zowel voor ons als voor onze twee dochters Eline en Marinthe van 10 en 8 jaar. Het varen langs de oostkust van de VS maakt onze trip extra afwisselend. We zeilen hier twee maanden. In Florida zien we de lancering van spaceshuttle Discovery vanaf onze ankerplaats. In grote stappen varen we daarna over zee naar het noorden. Om Cape Hatteras te vermijden pakken we een stuk Intra Coastal Waterway en we scharrelen drie weken rond in de Chesapeake Bay. En dan volgt New York. Een week ligt de *Brandaan* aan een mooring in de Hudson rivier, op steenworp afstand van Central Park en Broadway. Deze kust biedt enorme tegenstellingen tussen prachtige natuur, traditionele dorpen en grote Amerikaanse steden. Het maakt onze reis helemaal af. We blijven nu nog twee weken in de Long Island Sound en maken ons daarna op voor de lange trip naar de Azoren. Ondanks het forse aantal mijlen van ons rondje zijn we dan weer op tijd terug voor het nieuwe schooljaar van Eline en Marinthe." 📧